



Lieve Kabies,

Het is zover! Het scoutskamp komt eraan! Van 4 tot 10 juli veranderen we van kot. Zoals jullie in het knap filmpje hebben gezien is ons kamphema: TOERIST IN EIGEN LAND. Jihawww, want we mogen niet vergeten wat voor moois België in petto heeft! Tis niet omdat we niet buiten de grenzen kunnen, dat we ons niet kunnen amuseren, nietwaar?! Als wij niet naar de toeristische trekpleisters gaan, laten we die trekpleisters gewoon naar ons komen. Daarom zouden wij het oh zo leuk vinden moesten wij met jullie schattige kopkes naar het even schattige Leuven gaan. Duss hou jullie klaar, want vanaf de regering zegt dat de scoutskampen mogen doorgaan, maken wij ons dubbel en dik klaar voor een fantastisch weekje erop uit!

WAT PAK IK MEE:

- perfect uniform (das, scoutshemd, groen onderste)
- tshirts
- pulls (want 's avonds kan het wel eens afkoelen...)
- shortjes/rokjes/kleedjes
- lange broek
- zwemgerief
- toiletzak (tandenborstel, tandpasta, zeepje, kam/borstel, HAARREKKERS, iets tegen muggetjes ...)
- onderbroeken(pak er maar sowieso 6 mee)
- kousen (ook voor in bottinen)

- bottinen
- slipperachtig iets
- je knuffel (misschien niet jullie lievelingsknuffel)
- slaapzak
- matje
- evt kussen
- pyjama
- zaklamp
- zonnecrème!
- bescherming voor op hoofd (petje/hoedje/hoofddoekje/...)

wat neem ik NIET mee:

- snoep/ chips of welke andere snacks dan ook
- elektronica
- geld

tja waarom zouden jullie deze spullen zelfs meenemen, er gaat al zo veel te doen zijn!

Jullie vriendjes, familie, kennissen kunnen gerust een briefje sturen naar het adres:

*jullie naam
Kruisstraat 2
3000 Leuven

WANNEER

Kamp gaat door van 4 tem 10 juli.

De exacte uren van vertrek en aankomst sturen we later door bij wat meer zekerheid. Normaal gezien gaan we met de trein en vertrekken we 4 juli rond 10h. Ook zouden er dan twee/drie ouders moeten rijden voor bagage. Maarr, hierover wordt dus later nog gecommuniceerd!

TOT DAN KABIES, WE MISSEN JULLIE HEEL ERG EN HEBBEN ER NU AL ZIN IN!!!!

xoxo Kata, Kerri, Ko, Ikki